

en de deportatie van Nederlandsche arbeiders naar Duitschland een aanvang nam.

Vrij rustig verliepen de eerste bezettingsjaren, zonder dat opvallende gebeurtenissen plaats vonden, als we dan het misselijk optreden van den N.S.B.-rijksveldwachter Stap buiten beschouwing laten. Veel plezier heeft deze Duitsche handlanger van de Didamsche bevolking trouwens niet beleefd. Een beraamde aanslag op z'n leven eindigde met een flink pak slaag. De aanslag vond plaats in het stikkedonker, maar doordat Stap zweeg als een mof, begonnen zijn belagers te twifelen of zij wel den goede hadden en zodoende kwam hij er met een flink pak ransel af.

Op 12 Maart 1943 omstreeks half negen had boven deze gemeente een luchtgevecht plaats. Juist tijdens dit gevecht was het locaaltje van Zevenaar naar Didam onderweg. Een verdwaalde kogel kwam in één der overvolle coupé's terecht, met het noodlottig gevolg, dat een marechaussee uit Aalten, de heer Harm Dolstra, doodelijk werd getroffen, terwijl enkelen werden gewond. Het stoffelijk overschot van den marechaussee werd in Didam naar het Ziekenhuis overgebracht, terwijl de gewonden, na voorloopig behandeld te zijn, met den trein mee naar Doetinchem doorreisden. Een hevige paniek had zich van de passagiers meester gemaakt, hetgeen vanzelfsprekend was.

De gemeente-secretaris en drie ambtenaren gearresteerd.

Groot opzien baarde op 3 September 1943 de arrestatie van den commies ter secretarie, den heer Koekkoek, door den N.S.B.-veldwachter Louwes. De heer Koekkoek werd beschuldigd van het luisteren naar den Engelschen zender. Den volgende dag werd om dezelfde reden ook de gemeente-secretaris, de heer J. Couwenberg, gearresteerd en op de beide volgende dagen voor hetzelfde feit de heeren A. Nova en G. van Grop, eveneens secretarie-ambtenaren. Na een week opgesloten te zijn geweest in de politiecellen te Angerlo, Giesbeek en Zevenaar, werden de heeren voor den Sicherheitsdienst te Arnhem geleid. Tijdens het verhoor is den heeren overduidelijk gebleken, dat zij bespionneerd waren tijdens het regelmatig luisteren naar den verboden zender. Dit gebeurde met een toestel van den luchtbeschermingsdienst en soms met één der ingeleverde toestellen, welke op den zolder van het gemeentehuis waren opgeborgen. De sleutel van de deur tot den zolder was in het bezit van den gemeentesecretaris. De beschuldigingen klopten tot in de kleinste kleinigheden. Uit alles bleek, dat de N.S.B.-afdeelingscommandant Buyink uit Zevenaar en de groepscommandant Louwes uit Didam een groote slag wilden slaan, hetgeen hun echter niet is gelukt. Einde September werden de overtreders vrijgelaten, denkende, dat de zaak hiermede was afgelopen. Op 10 November d.a.v. ontving burgemeester De Leeuw echter 4 dagvaardingen voor hen, om op 16 November in Den Haag voor het „deutsche Landesgericht" te verschijnen. Vanzelfsprekend hebben zij het zekere voor het onzekere gekozen en zijn gaan duiken en eerst na de bevrijding in April 1945 weer boven water gekomen. Helaas is den heer A. Nova dit geluk niet ten deel gevallen. Op 21 Januari 1945 werd hij in Nijmegen door een geallieerde