

legerauto aangereden, aan de gevolgen waarvan hij is overleden. Hij heeft een vrouw met 3 kinderen achtergelaten.

Inkwartiering en nog eens inkwartiering.

In September 1944 vangt ook voor de gemeente Didam het zenuw-sloopende tijdperk der bezetting aan. Elken dag weer nieuwe angsten en zorgen. Regelmatig inkwartiering der gedemoraliseerde, verslagen troepen uit Frankrijk, die hier op verhaal trachtten te komen en..... niet te vergeten..... de Todt kwam ook.

4 September 1944 begon de ellende met de inbeslagname van de R.-K. Jongensschool in het dorp door de Weermacht. 7 September komt de S.S. met huisuitzetting op groote schaal en steeds is dit zoo gebeven tot het einde kwam. We zullen niet vertellen wat een huisuitzetting beteekende en hoe deze geschiedde. Wij allen weten dit helaas maar van al te nabij.

Op 7 September werden de woningen van de heeren Vennegoor, Reumer, Ir. Verhey en Notaris van Romondt gevorderd, alsmede het Martinushuis en het Piusgesticht. Het S.S. Roode Kruis is gearriveerd. In het huis van Notaris van Romondt werd de generale staf gevestigd.

17 September werd het locaaltreintje tusschen Zevenaar en Didam beschoten, waarbij gelukkig geen dooden vielen te betreuren. Op dien gedenkwaardigen dag, de aanval op Arnhem, nam de S.S. overhaast de vlucht.

20 September beleefde Didam eenige zeer spannende momenten. Een munitietrein passeerde, maar door luchtgevaar moest de trein hier halt houden. Gelukkig hebben de boven den trein cirkelende vliegtuigen geen duik genomen.

25 September vond een luchtgevecht boven onze gemeente plaats, waarbij het achterhuis van den heer Th. van Geemen in den Dijk het moest ontgelden. Dit werd in brand geschoten.

26 September werd de Greffelkamp met eenige bommen bestookt, hetgeen noodlottige gevolgen had. In het Lankhorsterbosch was dien middag munitie gebracht en reeds des avonds waren de Tommies erboven en lieten een deel van hun last vallen. Het huis van den heer H. Bless werd hierbij getroffen en vernield. Ten gevolge van dezen aanval werden gedood de vrouw A. W. Strikkeling—Menting en H. B. Jansen, terwijl ook een onderduiker uit Zevenaar, die hier zijn heil had gezocht, n.l. J. Godschalk, als slachtoffer viel. Het is niet bekend geworden of deze opslagplaats aan de geallieerden bekend was, maar in ieder geval schijnt door dezen aanval ongeveer een derde der munitie verloren te zijn gegaan.

Een duikaanval op Todt-arbeiders. — 5 dooden.

Op 2 October was Didam weer getuige van een zeer noodlottigen aanval van de R.A.F. Op den weg van Beek naar Didam, ter hoogte van den spoorwegovergang, reed dien morgen een lange colonne Todt-arbeiders op weg naar hun verplicht werk in Zevenaar. Deze colonne is door de piloten der Jabo's schijnbaar als een militaire aangezien, want plotseling werd