

een enkele aanval erop ondernomen, welke aan vijf menschenlevens een einde maakte. Bovendien werden de huizen van H. Lendering en B. Mennings totaal vernield. Zij, die hier vielen, waren: A. J. Bosman te Didam, J. Baakman te Didam, J. L. Goris te Doetinchem, H. J. Thuis te Kilder en J. Mijnen te Kilder.

Op 7 October werd Didam bevolkt met ruim 1000 Todt-arbeiders uit Apeldoorn, Groningen, Leeuwarden, Eibergen en Lichtenvoorde, die hier te werk werden gesteld.

Op 10 October werden voor het eerst Engelsche gevangenen door Didam geleid. Later bleek, dat in Didam in de woning van G. van Dulmen een Untersuchungs-spionnagedienst was gevestigd, waar den volgenden dag nog ongeveer 40 Engelsche gevangenen werden verhoord.

20 October trokken 6000 à 7000 geëvacueerden uit Millingen, Leuth, Kekerdom, Doornenburg en Gendt door onze gemeente. Ongeveer 2000 van deze van huis en haard verdrevenen werden gastvrij ontvangen en goed verzorgd. Het aantal blijvende evacué's varieerde tot de bevrijding toe van 5.000—10.000.

Op 2 November werd den bewoners van de Hoogenend gelast binnenshuis te blijven, omdat de S.S. Frundsberg bij de zgn. autobaan schiet-oefeningen ging houden. De verzamelplaats voor deze „heeren" was natuurlijk het dorp en der gewoonte trouw werd dan zingend naar de buurtschap getrokken. In de colonne werden houten poppen, geschilderd en uitgedost als Tommies, meegevoerd.

4 November is er groot alarm voor de moffen, want generaal von Rundstedt zou komen. Maar ondanks het feit, dat de moffen keurig in het zwart waren gestoken, bleken hun drukte en zenuwachtigheid overbodig te zijn geweest, want de hooge gast verscheen niet.

Op 18 November verlaat de S.S. Frundsberg onze plaats en direct daarop verschenen de Fallschirmjäger, zoodat de aanblik van Didam helaas weinig verandering onderging.

Burgemeester H. A. B. de Leeuw achtte het in dien tijd beter om te verdwijnen, om zijn post op den bevrijdingsdag, 3 April 1945, weer in te nemen. Al spoedig was voor een plaatsvervanger gezorgd. Op 27 Nov. verscheen de N.S.B.-oud-burgemeester Wetjens uit Baexem (L.). Hij bleek een zeer vriendelijk man te zijn, die veel beloofde, maar weinig deed.

Op 4 December verscheen de Landwacht in Didam en nam zijn intrek in de woning van den heer Couwenberg. Deze heeren traden buitengewoon onbeschoft en aanmatigend op, trouwens geheel in de lijn van zulk een stel landverraders. Hun eerste slachtoffer was Eugène van Romondt, die als verdacht persoon werd opgepikt. Later is hij gelukkig weer vrijgelaten, eenige minder prettige ervaringen rijker.

5 December vielen er bommen achter in den Dijk nabij de woning van den heer H. Loeters. Er was alleen materiele schade.

9 December: de Landwacht moet op bevel van den Ortskommandant te Zevenaar direct Didam verlaten, hetgeen geenszins door de bewoners werd betreurd.

Op 15 en 16 Januari 1945 trok een stel armzalige moffen Didam binnen, die de R.-K. Landbouwschool als kwartier kozen. Zij vormden droevige